

Doornroosje



Beroemde sprookjes in beeld

DOORNROOSJIE



TEKST EN
TEKENINGEN: **BEAUMONT**

LANG GELEDEN LEEFDEN ER EENS EEN KONING EN EEN KONINGIN DIE ALLES BEZATEN WAT MEN ZICH MAAR ZOU KUNNEN WENSEN. MAAR EEN KINDJE HADDEN ZE NIET EN DAAR VERLANGDEN ZE JUIST HEEL ERG NAAR...



OH, HAD-
DEN WE MAAR
EEN KIND...

JA, IK ZOU ZO
WILLEN RUILEN MET EEN
ARME BOER MET EEN GROOT
GEZIN! RIJKDOM ALLEEN
MAAKT NIET GELUKKIG!



IK VIND 'T TOCH
ZO ZIELIG VOOR ZE!
KONDEN WE MAAR
WAT VOOR ZE DOEN!

ALS ER IEMAND EEN
KIND VERDIENT, IS DE
KONINGIN 'T! ZIJ EN
HAAR MAN HEBBEN ALTIJD
ALLES VOOR 'N ANDER
OVER!



DATZELFDE JAAR NOG
SCHONK DE KONINGIN
HET LEVEN AAN EEN
DOCHTERTJE. LIJTN-
DIGINGEN WERDEN
RONDGESTUURD NAAR
ALLE BELANGRIJKE
PERSONEN IN HET LAND
EN HONDERDEN MEN-
SEN KWAMEN NAAR HET
PALEIS MET GESCHENKEN
VOOR DE KLEINE PRINSES...







DE FEE VAN
DE SCHOONHEID... DE
FEE VAN DE LIEFDE...
DE FEE VAN DE DEUGD...
DE FEE VAN...



EEN DOCHTERTJE!
WAT LEUK VOOR ZE!

WE GAAN ER MET
Z'N ALLEN HEEN! DAN
KUNNEN WE DE PRIN-
SES GESCHENKEN
GEVEN!



MAAR...

HMMMM... DE KONING
HEEFT MIJ GEEN UITNODI-
GING GESTUURD! DAT ZAL
IK HEM BETAALD ZETTEN!



EN DE VOLGENDE
DAG...

HIER ZIJN
WE, MAJESTEIT!

WAAR
IS
DE BABY?



WAT EEN ENGELTJE!

WAT
EEN
SCHATJE!

WAT HEEFT ZE EEN
MOOIE OGEN!

NA HET BANKET KONDIGDEN DE FEEËN AAN DAT ZE HET PRINSESJE IETS MEE WILDEN GEVEN VOOR HET LATERE LEVEN...





DE FEE LIEP NAAR DE WIEG, WIERP EEN PRIEMENDE
BLIK OP DE KLEINE PRINSES EN SPRAK...



IK HEB OOK EEN GE-
SCHENK VOOR DE PRINSES! OMDAT
IK HIER BLIJKBAAR NIET GEWENST
BEN, ZAL IK EEN VLOEK OVER HAAR
LITSPREKEN!

ALS ZE VIJFTIEN JAAR
IS, ZAL ZE HAAR VINGER
PRIKKEN AAN EEN SPINNE-
WIEL EN DAN ZAL ZE
STERVEN!



MET DEZE WOORDEN VERLIET ZE
DE ZAAL...



SOLDATEN!
GRIJP HAAR!
HOUD HAAR TEGEN!



STOP,
IDIOTEN!

KRAAA!
KRAAA!



EN GRUNHILDA VERDWEEN OP DEZELFDE
MANIER ALS ZE GEKOMEN WAS...



DE KONING EN
DE KONINGIN
WAREN TEN
EINDE RAAD...

NIET HUILEN,
LIEVELING!

HOE KAN ZE
ONS KIND
ZOIETS AANDOEN!



DE FEE, DIE NOG GEEN
WENS HEEFT UITGESPRO-
KEN, KAN U MISSCHIEN HEL-
PEN, MAJESTEIT!

WAAR IS ZE?
LAAT HAAR
GALW KOMEN!



WAT MIJN ZUSTER HEEFT AANGE-
RICHT, KAN IK NIET ONGEDAAN MA-
KEN! DE PRINSES ZAL ZICH OP HAAR
VIJFTIENDE VERJAARDAG AAN EEN
SPINNEWIEL VERWONDEN...



... MAAR ZE ZAL NIET STER-
VEN! ZE VALT IN SLAAP EN DIE
SLAAP ZAL HONDERD JAAR
DUREN! DAN ZAL ZE GEKUST
WORDEN EN ONTWAKEN!











DE DRIE FEEËN WAREN ALTIJD BEZIG. ZE HADDEN HUN HANDEN VOL AAN DE KLEINE PRINSES...



DE PRINSES GROEIDE OP TOT EEN BEELD-SCHOON MEISJE...

TJONGE!
WAT WORD JW
GROOT!



ZE HOUDT
ONS VOOR DE GEK,
HOOR! ZE STAAT
OP HAAR
TENEN!



DE JAREN VERSTREKEN EN DE VIJFTIENDE VERJAARDAG VAN DE PRINSES BRAK AAN...

EINDELIJK IS HET
DAN ZOVER! ONGE-
RUST HOEVEN WE
ONS NIET TE MA-
KEN!

NEE, WE HEB-
BEN ALLE MOGE-
LIJKE VOORZORGS-
MAATREGELEN GE-
TROFFEN!



DE KONING EN DE KONINGIN LIETEN DIE
DAG EEN GROOT FEESTMAAL BEREIDEN,
MAAR OP HET KASTEEL VAN GRUNHILDA...



VERDWIJN UIT M'N OGEN!
IN VIJFTIEN JAARTIJD HEBBEN
JULLIE NIEMAND ZOVER KUN-
NEN KRIJGEN OM EEN SPINNE-
WIEL TE MAKEN! JULLIE ZIJN
NIETS WAARD!



IK MOET OOK AL-
TIJD ALLES ZELF
DOEN!













OP DATZELFDE MOMENT OVERVIEL DE
SLAAP IEDEREEN IN HET PALEIS EN
HET BOS...



DE WACHERS IN HUN
WACHTHUISJE...



DE KOKS IN DE
KEUKEN...



DE KONING EN DE
KONINGIN OP DE
TROON...



HA! HA! MIJN
VLOEK IS UITGEKOMEN!
EN IK HAD ZE NOG
WEL ZO GEWAAR-
SCHUWD!



ALLEEN DE DRIE FEEËN BLEVEN WAKKER. MET TRA-
NEN IN DE OGEN LEGDEN ZE DE PRINSES OP EEN BED
IN DE TORENKAMER VAN HET PALEIS...



RONDON HET PALEIS GROEIDE EEN DOORN-
HAAG, HOGER EN HOGER, TOT HIJ HET KAS-
TEEL OMGAF ALS EEN ONDOORDRINGBARE
MUUR...



TOEN
DE
JONGE
PRINS
HET
BOS
NOG
EENS
WILDE
BEZOE-
KEN...















TOEN HIJ HAAR ZACHTJES KUSTE, SLOEG DOORNROOS-
JE HAAR OGEN OPEN...



BEN JE DAAR
EINDELIJK, PRINS! IK
HEB ZOLANG OP JE
GEWACHT!



LATEN WE 'T GOEDE
NIEUWS AAN IEDEREEN
VERTELLEN!



IEDEREEN DIE ZE IN HET PALEIS PASSEERDEN,
WERD WAKKER...



DE WACHERS IN HET
WACHTHUISJE...







DE PRINS EN DE PRINSES NODIGDEN ALLE FEEËN
VOOR HET HUWELIJK LIJ... DIT KEER RAAKTE ER
GEEN LIJNODIGING ZOEK...



IK ZOU DOUGRAAG IETS
WILLEN ZEGGEN!
MAG DAT?



LANG GELEDEN HEB IK
JE VEEL VERDRIET AANGEDAAN,
PRINSES! IK WIL PROBEREN ALLES GOED
TE MAKEN! JE ZULT TWEEHONDERD
JAAR LEVEN EN NET ZO MOOI EN JONG
BLIVEN ALS JE NU BENT! DAT IS MIJN
HUWELIJKSGESCHENK!



LANG
LEVE
GRINHILDA!

LANG LEVE
DE PRINS EN
DE PRINSES!



BEDANKT,
GRINHILDA!





REEDS VERSCHENEN:

Ali-Baba en de 40 rovers

Assepoester

De gelaarsde kat